

Pin sen

Pin sen holdes 50 dage efter påske og er en af kristendommens tre store højtider: jul, påske og pinse.

I pin sen fejres det, at Gud sendte sin Helligånd til disciplene.

Ordet pinse kommer af det græske ord pentekoste, som betyder ”den halvtred-sindstyvende”.

Helligånden kommer over disciplene

I Apostlenes Gerninger 3, 1-12 beskrives hvordan det gik til, da Helligånden kom til disciplene:

Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige.



I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte: »Hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? Vi parthere, medere og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien

og Pamfylie, Egypten og Kyrene i Libyen, vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, kretere og arabere – vi hører dem tale om Guds storværker på vore egne tungemål.« Alle var ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden: »Hvad skal det betyde?« Men andre spottede og sagde: »De har drukket sig fulde i sød vin.«

Bange og forladte disciple

Efter Jesu død og opstandelse har disciplene sikker følt sig bange og forladte. Hvad skulle der nu ske? Jesus var der ikke mere til at fortælle og forklare dem om Gud, til at hjælpe dem og vejlede dem. Jesu disciple var alene tilbage i Jerusalem. Men Jesus havde lovet dem, at Gud ville sende sin ånd til dem.

50 dage efter påsken skete det så. Disciplene sad samlet i et hus i Jerusalem, da de oplevede, at Helligånden kom over dem.

Vinden suser og ilden brænder

Da Helligånden kommer til disciplene, oplever de det på en meget fysisk måde. Disciplene hører en lyd ligesom et kraftigt vindstød, der fylder hele huset; og det er som om der er ildtunger, som fordeler sig og sætter sig på deres hoveder. De bliver fyldt af Guds ånd.

Taler på fremmede sprog

I Jerusalem boede der på den tid mennesker fra mange forskellige lande og områder, som talte forskellige sprog. Og til højtiderne kom der ofte jøder rejsende til Jerusalem, for at fejre deres helligdage, der hvor templet lå. Da Helligånden kom over disciplene, var der derfor mange mennesker omkring dem, som talte alle mulige forskellige sprog. Disse mennesker oplevede nu, at disciplene pludseligt kunne fortælle om Gud, sådan at alle forstod, hvad de sagde, uanset hvilket sprog de ellers talte.



Sød vin

De mennesker, der var omkring disciplene, kunne ikke blive helt enige om, hvad de skulle tænke om det, de oplevede. Nogle syntes, det var fantastisk og spændende, men andre var skeptiske, de troede at disciplene havde drukket sig fulde i sød vin og var foragede.

Den jødiske pinsefest

Der var mange jøder i Jerusalem, da Helligånden kom. Jøderne havde nemlig selv en fest 50 dage efter påske, hvor de fejrede den jødiske påskes afslutning og mindedes den pagt som Gud sluttede med Moses på Sinai, da han fik tavlerne med de ti bud.

Helligåndens betydning

Efter Helligånden var kommet til disciplene, var de ikke mere bange for at fortælle andre mennesker om Jesus og Gud. Helligånden gav dem mod til at tale om det, de havde oplevet sammen med Jesus og om det, de troede på. Helligånden gav dem også sprog til at tale om det, på en måde, så andre mennesker forstod det, og selv kom til at tro på Jesus. Og Helligånden gav dem trøst og styrke, når de var bange og kede af det.

Helligåndens opgaver:

At give mod

At give sprog og forståelse for alt det, der har med Gud at gøre

At trøste og styrke

At inspirere mennesker til at følge Guds bud

Peter prædiker og kirken bliver født!

Disciplen Peter holdt den første prædiken i den kristne kirke. Da han og de andre disciple havde modtaget Helligånden begyndte Peter at prædike for alle de forskellige mennesker, der var til stede. Han fortalte dem om Jesus Kristus og om hans opstandelse fra de døde. Peter talte så overbevisende, at næsten 3000 mennesker kom til at tro på Jesus Kristus og lod sig døbe denne dag.

Det var den kristne kirkes første prædiken, de første mennesker, der blev døbt og den første kristne menighed. Derfor kalder man også pinsen for kirkens fødselsdag.

