

Poppo bærer jernbyrd – en fortælling

I den tidlige danmarkshistorie er der en begivenhed, der efter sigende havde afgørende betydning for, at kristendommen blev indført i Danmark som landets religion.

Vi skal tilbage til omkring år 956 til kongsgården i Jelling ovre vest for Vejle. Her opholdt Harald Blåtand, danernes konge, sig sammen med sine mænd.

Der fortælles en historie om, hvordan det gik til, at Harald Blåtand lod sig døbe:

Diskussion på kongsgården

Det var munken Poppo, som overbeviste kongen om, at den kristne tro var den stærkeste i verden, stærkere end både Odin og Thor.

En aften ved bålet var Harald og hans folk begyndt at diskutere, hvem af deres guder, der var den stærkeste – var det Odin, eller var det Thor, eller var det måske frugtbarhedsgudinden Freja?

I begyndelsen var Poppo tavs, men pludselig brød han ind i samtalen og sagde, at alle deres guder var falske og udelige og hverken kunne det ene eller det andet. Nej, der var kun én Gud, og han herskede sammen med sin søn Jesus Kristus og Guds Helligånd overalt. Det var Ham, der havde skabt det hele, og det var Ham, der styrede det hele, både livet, frugtbarheden, krigen, regnen, ja, selv tordenen; den havde Thor og hans hammer intet med at gøre.

”Nej, I kan lige så godt brænde alle jeres træguder og holde op med at ofre i moserne til Freja!”

Dyb tavshed. Man hørte kun lyden af bålet, der knitrede midt i hallen. Så rejste Harald Blåtand sig fra sin stol på højsædet og gik ned i hallen og stillede sig lige foran Poppo: ”Vil du bære jernbyrd for din tro?” Han trak vejret langsomt og pustede ud.

At bære jernbyrd var ingen spøg; kun få – måske ingen – var sluppet godt fra dét. Folkene kiggede skrækslagne på Poppo. Men Poppo nikkede alvorsfuldt.

Jernbyrd

Nu låste man ham inde for natten; han skulle ikke kunne stikke af eller lave numre. Og de andre måtte sove, så de næste morgen kunne møde op rimeligt ædru for at se Poppo bære jernbyrd for sin tro. Hvis det lykkedes ham at gennemføre dét, måtte det passe, at Gud er den, der har skabt verden, at Han er stærkere end deres gamle guder, og at Han overvinder døden.

Poppo tog en jernhandske på og holdt den ind i bålet til den blev næsten rødglødende. Så tog han handsken af og viste sin uskadte hånd frem. Nu var alle overbeviste om, at Poppo's Gud var den stærkeste.



Foto: Hans Ole Olsen

Motiv fra det "gyldne alter" i Tamdrup kirke, hvor munken Poppo døber Harald Blåtand

Sådan, fortælles det, blev Harald Blåtand overbevist om, at Poppo's Gud var stærkere end alt, hvad han selv kendte til. Poppo fik lov til at døbe ham i en stor tønne med vand inde i hallen i Kongsgården. Harald Blåtand skiftede den gamle religion med Odin og Thor og alle de andre ud med den nye, stærke religion.

